

# Alle kanten op



Parochie H. Willibrord

# Mens en Dier

Op Teletekst gelezen: een bekende Amerikaanse acteur pleegt zelfmoord, want door scherpere regelgeving mag hij niet langer een pitbull in zijn appartement houden.

Het is iedereen bekend dat onze honden en katten steeds meer geliefd zijn, maar dat ze zo geweldig geliefd zijn...

Dit is niet steeds zo geweest. Nog altijd kan het wel gebeuren dat op boerderijen katten en honden buiten moeten blijven. In de Bijbel hebben honden geen mooie rol; dat gebeurt pas bij Tobias die zijn kwispelende hond meeneemt op reis met de aartsengel Gabriel. Daarvóór heet het: *geen hond zal tegen je blaffen*.

Natuurlijk is de huidige werkelijkheid voor dieren in ons land dubbelzinnig. Van de ene kant worden ze vertroeteld, maar anderzijds zijn we ook gek op biefstuk en gehaktballen en nog veel meer. Dus zien miljoenen dieren wel het leven, al is het voor tamelijk korte tijd. Leven dat ze zonder die consumerende mensen niet zouden hebben gekend. Dat wordt wel eens vergeten door de ijveraars tegen de *dierenindustrie*. Is het erg dat dieren geslacht worden ten behoeve van de mensen?



Er is een tendens om dieren en mensen zowat gelijk te stellen. Dat gaat dan toch duidelijk in tegen de scheppingsorde. Alleen bij de schepping van de mens horen we God op plechtige toon zeggen: *Laat ons nu de mens maken naar ons Beeld en onze Gelijkenis*. En in het tweede hoofdstuk is pas de vrouw de geschikte hulp voor de mens en niet de dieren. Wel is het waar dat in het oorspronkelijke plan van God de mens als vegetariër gedacht was (Genesis 1,29). Maar na de zondeval en de redding van Noach en zijn familie wordt het eten van vlees (zonder bloed) wel toegestaan.

Een enkele keer wordt er iets verteld in de

sfeer van die Amerikaanse acteur: de profeet Natan vertelt aan koning David de parabel waarin een arme man een lammetje heeft, dat hem zo lief is als een enige dochter. (2 Sam12,3)

In de geschiedenis van de filosofie is het vooral de beroemde Franse denker Montaigne (tweede helft 16de eeuw) geweest die veel over dieren heeft nagedacht en dan vooral in vergelijking met mensen. Eigenlijk heeft hij vooral de mens niet zo hoog zitten als velen voor hem. Hij heeft een hekel aan stevig nadenken in meer algemene termen, en komt voortdurend met anekdotes aanzetten. Dat is niet persé overtuigend en daarom heeft hij in vele overzichten van de filosofie nauwelijks een plaats gekregen. Bertrand Russel stelt in zijn *Geschiedenis van de Westerse Filosofie*: 'Montaigne en Shakespeare waren tevreden met verwardheid', en dat is voor een denker ernstiger dan voor een dichter.

Montaigne was een man van de Renaissance zoals ook Erasmus en Calvijn, en die gingen hautain aan de hoge Middeleeuwen voorbij. Anders hadden ze kunnen lezen bij Thomas van Aquino, dat die zich de vraag stelt of de mens wel zo'n speciale ziel heeft vergeleken met de dieren. Want sommige dieren zijn immers sterker dan de mens, sommige ruiken beter, sommige kunnen zelfs vliegen etc.

Thomas heeft als antwoord: *de mens heeft in zijn verstand (ratio) en zijn handen de mogelijkheid zichzelf een oneindig aantal instrumenten te verschaffen voor een oneindig aantal doeleinden*.

Natuurlijk is niet iedereen zo slim; maar *wat wij door onze vrienden kunnen, dat doen we ook een beetje zelf!* Een gezegde van Aristoteles, dat Thomas dankbaar bij enkele zeer belangrijke kwesties aanhaalt ( het geschenkarakter van de genade en het bereiken van de eeuwige zaligheid).

## Eenzaamheid (\*)

*Er bestaat in ons land al een week tegen de eenzaamheid (ergens in oktober), maar nu is er een actie bijgekomen: de 'winteractie tegen de eenzaamheid'. Deze actie wordt van 24 januari tot 14 februari gehouden door een groot aantal maatschappelijke organisaties. Eenzaamheid is een groot probleem. En zeker als de kerstdagen weer voorbij zijn. Want in die kerstdagen wordt er van alles georganiseerd voor mensen die alleen zijn, die eenzaam zijn of die er behoefte aan hebben om met anderen samen te komen. Maar na die kerstdagen, als er niets wordt georganiseerd, kan de eenzaamheid weer hard toeslaan. En daarom is nu die 'winteractie tegen de eenzaamheid'.*

### Een probleem

Het is goed dat er aandacht is voor het probleem van de eenzaamheid. Want er is veel eenzaamheid. Uit onderzoek komt naar voren dat 1,2 miljoen Nederlanders serieus last hebben van eenzaamheid. Nou kun je natuurlijk vragen hebben bij dat aantal van 1,2 miljoen; want: hoe meet je zoiets? Maar dat er veel eenzame mensen zijn, dat geloof ik best. Belangrijker dan de vraag hoeveel eenzamen er zijn, vind ik de vraag: wie zijn de kwetsbare groepen? Dat zijn vooral de mensen die alleen zijn, met weinig contacten en voor wie het moeilijk is om contact te maken.



Hier is een waarschuwing op zijn plaats, want niet iedereen die alleen is, is eenzaam. En eenzaamheid kan ook voorkomen op het moment dat je omringd bent door een groot aantal mensen. Op een feestje bijvoorbeeld, met veel mensen, kun je je hartstikke eenzaam voelen, als niemand zich om jou bekommert of vraagt hoe het met jou is sinds het overlijden van je man of vrouw. In zo'n situatie moet je het niet hebben van veel contacten en vooral niet van oppervlakkige contacten, maar gaat het juist om die paar mensen met wie je je verdriet kunt delen. Bij wie je je niet groot hoeft te voelen, maar mag zijn zoals je bent.

Ook niet iedereen die alleen is, hoeft eenzaam te zijn. Er zijn bijvoorbeeld mensen die graag alleen fietsen of wandelen of die een hobby hebben die je bij voorkeur

alleen beoefent, zoals lezen, piano spelen of vissen. Maar het is wel zo, dat mensen die eenzaam zijn, vaak alleen zijn of zich alleen voelen.

### Kwetsbare groepen

Wie zijn nu die kwetsbare groepen bij wie eenzaamheid op de loer ligt? Dat zijn vooral die mensen die te maken hebben met een opeenstapeling van verliesfactoren. Mensen die allerlei relaties en contacten om zich heen verliezen. Zoals het verlies van een partner, door overlijden, maar ook door een echtscheiding. Of het verlies van goede vrienden, door overlijden, maar ook als die goede vrienden of vriendinnen gaan verhuizen of worden opgenomen in een verpleeghuis. Of het verlies van een baan. Of van je gezondheid, waardoor je meer aan huis gekluisterd bent en er niet (met anderen) op uit kunt of niet naar anderen toe kunt.

De meest kwetsbare groep zijn daarom de heel ouderen onder ons, vooral als zij hun partner hebben verloren, als goede vrienden of vriendinnen zijn overleden, misschien ook al een kind of als die kinderen ver weg wonen. Als die ouderen ziek of gebrekkig worden, niet meer kunnen autorijden of fietsen en nog maar moeizaam kunnen lopen, als ze slecht gaan zien en minder goed kunnen horen, dan is de kans groot dat ze steeds meer alleen komen te staan. Als je jong bent of nog niet zo heel oud, dan kun je nog nieuwe contacten aanknopen, maar op hoge leeftijd lukt dat (haast) niet meer. Dan word je afhankelijk van anderen: of zij naar jou toe willen komen, of zij nog geïnteresseerd zijn in jou en jouw verhaal.

## Actie tegen eenzaamheid

Daarom is er die 'winteractie tegen eenzaamheid'. De vraag bij die actie is: wat doe jij tegen eenzaamheid? Dat is een vraag aan ons allen, maar misschien wel vooral aan die mensen die over tijd en energie beschikken. En ik denk dan heel bijzonder aan gepensioneerden die nog goed gezond zijn. Het zijn geen grootse dingen die van ons gevraagd worden, het zijn vaak heel gewone, kleine dingen: even langs gaan, opbellen, een kaartje sturen, uitnodigen om te komen eten of samen te wandelen (of de rolstoel te duwen) of ergens een kop koffie te drinken. Met aandacht voor de ander - dat is wel nodig! - vind je beslist iets wat je voor een ander kunt doen. En je kunt zoets ook samen met anderen in georganiseerd verband doen.

## Parochie

Een parochie is eigenlijk bij uitstek geschikt en geroepen om de strijd tegen eenzaamheid aan te gaan. In verkondiging en prediking worden wij er voortdurend aan herinnerd dat wij elkaars 'broeders en zusters' zijn. Op feestjes en partijen wordt soms stoer verkondigd "dat je met een ander niets te maken hebt, dat je maar één keer leeft en het ervan moet nemen". Gelovigen worden er daarentegen voortdurend op gewezen dat het voornaamste gebod is om God lief te hebben en de naaste als onszelf. En we kennen natuurlijk Matteüs 25: het evangelieverhaal over de werken van barmhartigheid: hongerigen voeden, dorstigen laven, naakten kleden, vreemdelingen onderdak verschaffen en gevangenen en zieken bezoeken.

En er wordt in parochies veel gedaan. Er zijn allerlei groepen waarin mensen samenkomen en elkaar ontmoeten (denk bijvoorbeeld aan een koor of een kerkhofploeg) of waarin ze zich inzetten voor anderen (een ziekenbezoekgroep bijvoorbeeld of een Letlandgroep). In parochies zijn niet alleen 'winteracties tegen eenzaamheid', maar zijn velen permanent in de weer tegen eenzaamheid en voor mensen die anderszins in nood verkeren. Of schets ik nu een te rooskleurig beeld van de parochie? Dan hoop ik dat mijn verhaal u aan het denken zet en tot daden aanzet.

Theo Schepens, voormalig pastoraal werker

(\*) Voor een deel ontleend aan een inleiding, die ik op 16 januari j.l. gehouden heb tijdens een dag voor diaconale groepen in het bisdom Rotterdam.

## Berichten

### Eerste video met gebedsintentie paus gelanceerd



De paus geeft in een videoboodschap zijn gebedsintentie voor de maand januari

Paus Franciscus heeft in zijn eerste video met zijn gebedsintentie voor de maand opgeroepen tot een dialoog tussen de godsdiensten. "Wij zijn allemaal kinderen van God".



“De grote meerderheid van de bewoners van onze planeet noemt zichzelf gelovig”, zegt de paus aan het begin van het filmpje. Daarom vindt hij het belangrijk dat er gewerkt wordt aan de interreligieuze dialoog en wil hij er zijn gebedsintentie voor de maand januari aan verbinden. “Het is belangrijk dat we hiervoor blijven bidden en samenwerken met hen die er anders over denken”.

#### Kinderen van God

“Velen denken anders, ervaren de dingen op een verschillende wijze, zij zoeken God of vinden God op vele manieren”, maar zegt de paus, er is één zekerheid die geldt voor allen: “Wij zijn allemaal kinderen van God.”

#### Vrede en rechtvaardigheid

De paus vraagt de gelovigen wereldwijd te bidden, opdat “oprechte dialoog tussen mannen en vrouwen van verschillende geloven leidt tot meer vrede en rechtvaardigheid”.

#### Interreligieuze ontmoetingen

Naast de paus zijn in de video – die ongeveer anderhalve minuut duurt - ook vertegenwoordigers van verschillende godsdiensten te zien, waaronder het jodendom, de islam en het boeddhisme. Ook worden beelden getoond van interreligieuze ontmoetingen die paus Franciscus de laatste jaren heeft gehad.

#### Heilig Jaar

Het initiatief om de gebedsintenties van de paus op video uit te brengen, is gelanceerd bij gelegenheid van het Heilig Jaar van Barmhartigheid. De paus spreekt in de video in zijn moedertaal, het Spaans, maar het project wil via ondertiteling dertig miljoen mensen in tien talen bereiken, ook in het Nederlands.

#### Nederlandse ondertiteling

De video met Nederlandse ondertiteling wordt door het Wereldwijd Gebedsnetwerk van de Paus onder de naam 'De Video van de Paus' op verschillende sociale media verspreid, waaronder op [Youtube](#) Binnenkort wordt ook de Nederlandse website gelanceerd: [www.devideovandepaus.org](http://www.devideovandepaus.org).

## Vernieuwde Power of Fire voor de vormelingen

Vernieuwde Power of Fire op zaterdag 2 april 2016 Op zaterdag 2 april 2016 vindt in het bisdom voor de achttiende maal de Power of Fire vormelingsdag plaats. Dit wordt een vernieuwde Power of Fire! De Power of Fire blijft een dag om andere vormelingen te ontmoeten, te ervaren dat je als vormeling en vormselgroep niet de enige bent en te ontdekken dat de Kerk níet saai is. Maar krijgt wel een nieuwe opzet! Het wordt een dag vol keuzemogelijkheden voor vormelingen, lekker bewegen en plezier maken in de pauzes, interessante en leuke workshops, aan de slag gaan met geloof en een workshop voor (vormsel)begeleiders.

Natuurlijk zal er ook samen de Eucharistie gevierd worden in de kathedraal van Den Bosch. Achter de schermen wordt er momenteel hard gewerkt om het programma en de workshops rond te krijgen. Half februari komt er op deze website meer informatie ter beschikking en zal er ook een flyer verschijnen om aan vormelingen uit te delen.

De dag zal duren van 10.00 uur (09.30 uur inloop) tot ongeveer 16.15 uur en zal plaatsvinden op het Sint Janscentrum aan de Papeenhulst in Den Bosch Alle parochies, vormselwerkgroep(en) en vormelingen worden, door middel van deze vooraankondiging, al van harte uitgenodigd voor de vernieuwde Power of Fire. Noteert u de datum alvast in uw agenda? Voor vragen kunt u contact opnemen met de organisatie via [jongeren@bisdomdenbosch.nl](mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl)

## Mariagedachte....

**Maria, koningin van de vrede. Bid voor ons.**

*Voor landen en volken in oorlog,  
waar mensen elkaar naar het leven staan,  
waar geweld en dood overheersen.*

**Maria, koningin van de vrede, bid voor ons.**

*Voor vluchtelingen, asielzoekers en ontheemden.  
Voor de mensen op de vlucht,  
zoekend naar een betere toekomst.*

**Maria, koningin van de vrede, bid voor ons.**

*Voor families,  
verdeeld door ruzie en misverstanden,  
voor ieder die in eigen huis niet veilig is.*

**Maria, koningin van de vrede, bid voor ons.**

*Voor onszelf, onrustig en onzeker,  
vol verdriet en eenzaamheid,  
zoekend naar trouw en geborgenheid.*

**Maria, koningin van de vrede, bid voor ons.**

*Ingezonden door Nelly Klijn –de Jong*



## Gedoopt



**Wij feliciteren de ouders met de doop van:**

20 december: Lonneke, dochter van Wouter en Dieuwertje Spieringhs-Fiora  
10 januari: Taïsyah, dochter van Arnold van Gisteren en Tamara van Gils

## Overledenen



**Wij gedenken onze overledenen:**

10 januari: Bertus van Loon, 93 jaar  
15 januari: Piet Dingemans, 77 jaar  
17 januari: Will Damen, 68 jaar

## Achter Hem aan

Wandel maar stillekes achter hem aan,  
Achter den Heiland: Hij wijst u de wegen;  
zijn die niet altoos zo lieflijk gelegen  
als gij zoudt wenschen, wil ze tóch gaan:  
Hij gaat vooraan!

Wandel maar stillekens achter Hem aan:  
Hij kent uw krachten, Hij richt uw schreden;  
wél moeilijk vaak voor wie ze betreden,  
toch nooit té moeilijk is er de baan:  
Hij gaat vooraan!

Wandel maar stillekens achter hem aan:  
is het ook duistere nacht on u henen,  
Hij is van de hemelsche glorie omschenen;  
veilig is steeds, voor wie hem volgt, de baan:  
Hij gaat vooraan!

Wandel maar stillekens achter Hem aan,  
volg maar gewillig, volg onverdroten:  
Weldra ziet ge u den hemel ontsloten,  
dien gij al jubelend binnen zult gaan,  
achter Hem aan!

*Ingezonden door Nelly Klijn –de Jong*

### Een beantwoord gebed

*Ik vroeg om kracht  
En God gaf me moeilijkheden  
Om me sterk te maken.*

*Ik vroeg om wijsheid  
En God gaf me problemen  
Om me te leren ze op te lossen.*

*Ik vroeg om voorspoed  
En God gaf me hersens en spieren  
Om mee te werken.*

*Ik vroeg om moed  
En God gaf me angsten  
Om te overwinnen.*

*Ik vroeg om liefde  
En God gaf me mensen met moeilijkheden  
Om te helpen.*

*Ik vroeg om gunsten  
En God gaf mij kansen.*

*Ik kreeg niets waarom ik vroeg.....  
Ik kreeg alles wat ik nodig had*

Ingezonden door Joop Stokman

### **Lente.....**

*Nog zo fris en onzeker  
verscholen in de knop.  
De natuur wacht af  
hoopt en verlangt  
tot ik me verpop.*

*De lente  
haalt mijn twijfels weg,  
doet mij intens beleven.*

*Elke keer  
na mijn diepe winterslaap  
zal ik weer herbeleven om te bloeien,  
misschien wel voor jou.*

*Om te geuren tot je me vindt.*

*Lente, lente  
kom maar gauw, voordat de winter weer begint.*

Ingezonden door Nelly Klijn –de Jong