

Woordje bij het Kerstfeest 2013

Graag kijk ik naar talentenjachten en dan met name naar “the voice of Holland” de Engelse versie “Britains got talent” of “So you think you can dance”.

Wat hebben de jongens en meisjes die deelnemen vaak veel talent, is hun stem een verrassing en zijn hun bewegingen buitengewoon. Ook zie je dat er niet zelden een hechte band tussen de deelnemers ontstaat en dat is hartverwarmend om te zien. Tegelijkertijd weet iedere deelnemer dat hij of zij moet excelleren in datgene wat je zo goed kunt om anderen voor te blijven en uiteindelijk te winnen en ...als je wint, heb je vrienden, vriendinnen. Ambitie en scoren staan hoog in het aanzien. Leden van de jury zijn soms verbijsterd dat deelnemers in een week tijd zich een moeilijke dans of lied zo eigen weten te maken dat de resultaten verbluffend zijn. Kan het nog beter denk ik dan?

In mijn jeugd heb ik onder meer aan stijldansen gedaan; ballroom en latin t/m goud. Dat was toch een peanut in vergelijking met wat wij nu op televisie zien en waartoe kinderen en jongeren in staat zijn. Engagement zien wij bij al die mensen in onze zoveel drukker en



snellere wereld en zoveel jongeren lijken daar van te houden. Tegelijkertijd denk ik dan altijd aan de Kerk die helemaal niet zo beweeglijk is, in tegenstelling tot onze zich zo snel ontwikkelende wereld waarin drukke bewegingen, veel bewegende beelden en eindeloze klanken de boventoon voeren. Eigenlijk kan dat ook niet want de kerk gaat mee met zijn tijd, maar niet zo snel als de ontwikkelingen in de maatschappij dat doen. De Kerk is meer naar binnen gekeerd en doet een beroep op ons innerlijk, ons hart, onze levende relatie met God. Zij is niet onderhevig aan de grillen van de mode of de trend van de tijd, waar bedrijven en winkels op moeten inhaken om hun positie in de maatschappij niet te verliezen en in de race te blijven. Daarom zal er altijd een spanning blijven tussen realiteit en werkelijkheid. In talentenshows zijn er die winnen en er vallen er mensen af, in het dagelijkse leven is dat niet anders. Je hebt het goed, heel goed, middelmatig of heel slecht.

Echter, iedereen is kostbaar in de ogen van God, maar dit geldt niet voor de wetten van de economie en zeker niet voor de wetten van het grote geld.

Wij kennen allemaal het gezegde: “in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst”, maar voor God geldt dat alle inzet, hoe klein of groot, zal worden verzilverd op de dag dat wij eens voor Hem zullen staan en dan komt het er op aan wat wij de Heer kunnen aanbieden.

Nu wij ons in de Adventstijd bevinden en voorbereidingen treffen voor het komende Kerstfeest mogen wij ontdekken dat het Kerstkind dat wij verwachten; Jezus Christus, dat Hij op zoek is naar mensen, ongeacht hun talenten; mensen met een goede stem of zonder goede stem, lenig en soepel, of juist stijf en wat onwennig, slim en ondernemend of gewoon eenvoudig en dienstbaar.

Met Kerstmis staan wij stil bij een kribbe waarin onze grote God ligt, maar dan klein en kwetsbaar als een Kind. Hij vindt ieder van ons de moeite waard en wil dat wij ons leven met Hem delen. Hij kijkt niet naar een “bootcampticket” dat de danser of danseres krijgt die uitzonderlijk goed is bevonden door de jury.

God kijkt naar ons zonder aanzien des persoons, met de ogen van Zijn liefdevolle hart. Daarom mogen wij in onze drukke en competitieve wereld neerbuigen voor een Mensenkind dat ons hart wil raken. Ons met het Kerstfeest bewust wil maken van de Schepping als een gave van God, het leven door Hem geschonken en dat de Kerk in al haar facetten wil beschermen. Daarover heeft onze paus Franciscus in zijn persoonlijke brief onder meer geschreven dat wij geen menselijk leven mogen vernietigen als gevolg van onze problemen. Het Kerstfeest wil in mensen bewerken dat meer mensen kunnen worden geholpen in een

menswaardig bestaan door Rijkdommen te delen en oog te hebben voor de armen en kwetsbaren. De Paus breekt ook hiervoor een lans. Het Kerstfeest wil laten zien hoe belangrijk de menselijke waardigheid is en hoe wij kunnen omgaan met het levenseinde. God zelf is Heer en Meester van het leven.

De mate waarin wij op een christelijke wijze naar mens en maatschappij kunnen kijken bepaalt onze manier van zien en bepaalt daardoor ook ons mens zijn. Er zijn weinig jury's die dit in programma's beoordelen. Dit gebeurt vanuit een kleine kribbe met daarin het Jezuskind.

Daarom hoop en bid ik, dat wij in ons gelovige leven zoveel ambitie tonen en scoren in het goede dat anderen door ons worden aangestoken, in onze parochie H. Willibrord, in onze gezinnen, alle samenlevingsverbanden, verenigingen, clubs en zelfs tot in de politiek.

Vanuit de wetenschap dat er ook mensen zijn die dit jaar door omstandigheden anders Kerstfeest vieren dan voorheen, wil ik die mensen sterkte wensen.

Verder voor eenieder een Zalig Kerstfeest, dat Gods vrede zal het hart van ieder jongere of oudere mag raken en verlichten.

Pastoor Peter Luijckx



Een kerstgedachte....

De zwaarste plaag in deze dagen
waar menig mens gewis aan lijdt,
is naast de drukke feestbanketten,
de gruwel van de eenzaamheid.
Als 's avonds onze kaarsjes branden,
de pakjes bij de kerstboom staan,
zijn er velen die vereenzaamd
al vroeg te ruste zijn gegaan.



We vieren binnenkort uitbundig
dat Jezus kwam voor iedereen,
maar velen voelen zich nog altijd
volkomen moederziel alleen.
Wanneer wij van de eng'len zingen
en van een kindje, teer en klein,
dan zoeken zij waar in het duister
hún engelen gebleven zijn.

Heeft God ons niet weleer geroepen
een licht in duisternis te zijn
en om Zijn boodschap uit te stralen
als 'n zilv'ren kerstster in het klein?
Schenk eenzamen eens extra aandacht,
laat zien dat Christus werk' lijk leeft.
Dan voelen velen dat dit kerstfeest
ook hen iets van Gods liefde geeft.

Ingestuurd door Nelly Klijn de Jong.

Afscheid van Theo Schepens

Zondag 1 december is op een bijzondere wijze afscheid genomen van onze Pastoraal Werker.



Vijf jaar lang heeft hij van zich laten horen en veel los gemaakt bij de parochianen. Drie zaken zijn mij van hem bijzonder opgevallen:

Zijn inspirerende overwegingen in de eucharistievieringen.

Zijn 'journalistieke' gedrevenheid om ons op de hoogte te brengen van allerlei zaken, die voor ons persoonlijk of voor de parochie van belang kunnen zijn.

Voor mij zijn meest bijzondere gave: Zijn attente en pastorale bewogenheid voor mensen, die aandacht en hulp nodig hebben. Er ontging hem weinig. Hij heeft in heel veel situaties heel bescheiden, maar doeltreffend voor velen troost en bemoediging betekend.

Theo bedankt. Je was een zegen voor onze parochie. We zullen je missen.

Heel veel goeds voor jou en je vrouw en jullie gezin wens ik je van harte toe namens velen.

Joop Stokman

Lees het onderstaande eens samen met uw kinderen of kleinkinderen. Wie weet wat voor verhalen er naar boven komen. Aanbevolen!

Joop Stokman

Het kind in de kribbe

Jezus is geboren
De kerstboom is versierd
en 't stalletje van stal gehaald.
Er wordt weer kerst gevierd.

Een kindje in een kribbe,
geboren in een stal,
met engelen en herders.
Die Jezus ken ik al.

Maar had hij kleine zusjes?
Had hij grote broers?
Was Jezus wel eens eenzaam
verlegen of jaloers?

Had hij nare dromen?
Geloofde hij in God?
Maakte Jezus wel eens iets
per ongeluk kapot?

Deed hij domme dingen?
Werd hij ooit gepest?
Was hij toen hij klein was
al anders dan de rest?

Heeft hij met zijn vader
gevoetbald of gevestigd?
En klom hij graag in bomen?
Ik wou dat ik het wist

Heeft Jezus ooit gelogen?
Was Jezus goed in taal?
Kon hij tegen zijn verlies?
Was Jezus ooit brutaal?

Kon hij tegen kietelen?
Hield hij van de zee?
Wat wilde Jezus worden?
als hij groot was? Geen idee.



Daar ligt hij, in de kribbe.
De herders staan erbij.
Jezus is geboren.
Maar wat voor kind was hij?

Bette Westera

Kerkdiensten Kerstmis

HH. Martelaren van Gorkum

Dinsdag 24 december: Kerstavond

16.00 uur: Peuter- en kleuterviering (Geen Eucharistieviering) Diaken J. Dommeck

18.00 uur: Gezinsviering samenzang
kinderen spelen het kerstverhaal.

Celebrant Pastor Groos

20.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
Celebrant Pastor Groos; diaken John Dommeck

Woensdag 25 december

1^e Kerstdag, Hoogfeest geboorte van Jezus Christus

09.30 uur: Eucharistieviering , m.m.v. Gem
Koor St. Caecilia, Celebrant Pastoor Luijckx.



Kerk St. Joachim De Moer

Dinsdag 24 december: Kerstavond

19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. zanggroep Allegria
Celebrant Pastoor Luijckx

Woensdag 25 december :

1^e Kerstdag, Hoogfeest geboorte van Jezus Christus

11.00 uur: Eucharistieviering, m.m.v. St. Caeciliakoor. Celebrant Em. Pastoor Siemons

Dinsdag 31 december : Oudejaarsdag

17.30 uur: Eucharistieviering , m.m.v. zanggroep Allegria, Celebrant Pastor Groos



St Jans Onthoofding Loon op Zand

Dinsdag 24 december: Kerstavond

15.00 uur: Peuter- en kleuterviering (Geen Eucharistieviering) Celebrant Pastoor Luijckx

16.30 uur: Gezinsviering Loon op Zand, m.m.v. Kinderkoor St. Janneke Kinderen spelen het kerstverhaal. Celebrant Pastoor Luijckx

21.00 uur: Eucharistieviering Loon op Zand, m.m.v. Herenkoor St. Caecilia.
Celebrant Pastoor Luijckx

Woensdag 25 december

1^e Kerstdag, Hoogfeest geboorte van Jezus Christus

11.00 uur: Eucharistieviering , m.m.v. Dameskoor St. Jan, kinderkerk.
Celebrant Pastor Groos

Donderdag 26 december : 2^e Kerstdag, Feest van de H. Stephanus

09.30 uur: Eucharistieviering , m.m.v. Liedertafel Echo der Duinen,Celebrant Pastoor Luijckx, Diaken J. Dommeck

Dinsdag 31 december : Oudejaarsdag

19.00 uur: Eucharistieviering Loon op Zand, samenzang, Celebrant Pastor Groos

Woensdag 1 januari 2014 : Nieuwjaarsdag,

Hoogfeest van Maria, Moeder Gods

09.30 uur: Eucharistieviering, m.m.v. Dameskoor St. Jan, Celebrant Pastoor Luijckx



St. Jan Kaatsheuvel

Dinsdag 24 december: Kerstavond

18.00 uur: Gezinsviering, samenzang kinderen spelen het kerstverhaal. Celebrant. Em. Pastor Siemons, Diaken J.Dommeck

22.00 uur: Eucharistieviering ,m.m.v. Gemengd Koor St. Jan, Celebrant Pastor Groos, Diaken J. Dommeck

Woensdag 25 december

1^e Kerstdag, Hoogfeest geboorte van Jezus Christus

11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Gem. koor St. Jan,Celebrant Pastoor Luijckx

Donderdag 26 december : 2^e Kerstdag, Feest van de H. Stephanus

11.00 uur: Eucharistieviering samenzang, Celebrant Pastor Groos

Dinsdag 31 december : Oudejaarsdag

19.00 uur: Eucharistieviering St.Jozefkapel, samenzang, Celebrant Pastoor Luijckx

Woensdag 1 januari 2014 : Nieuwjaarsdag,

Hoogfeest van Maria, Moeder Gods

11.00 uur: Eucharistieviering , samenzang, Celebrant Pastor Groos

Hoopvol bericht.....

Beste medeparochianen.

Een hart vol vertrouwen!

Een oervertrouwen dat ik nog steeds tegenkom bij de oudere generatie in Albanië. Zo schrijft Helen Wesselingh in deze column, die zij als titel meegaf: **Vertrouwen dat alles goed komt!** Hebben wij ook zo'n groot vertrouwen in het kerstkind of sluiten wij ons hart voor dat Kind? Het Kind dat ons zo graag in zijn hart sluit! We mogen ons geborgen weten bij hem!

Misschien kent u ze nog de ouderwetse, van gips. Wat was het altijd een feest bij ons vroeger thuis als we heel voorzichtig de doos gingen uitpakken, waarin de kerststal was verpakt.

Nu beleven we dat gevoel met onze kinderen die het ook weer als bijzonder ervaren, als we de kerststal uitpakken in onze kapel. De kerststal is al meer dan honderd jaar oud en was van mijn opa, de vader van mijn vader die ik nooit gekend heb omdat mijn vader zelf al 65 jaar oud was toen ik werd geboren. Het zijn oude gipsen beelden, stuk voor stuk al een keer gelijmd. De herders, de grote kameel van de drie koningen, maar ook de schapen missen bijna allemaal hun oren. De drie koningen staan er een beetje zielig bij aangezien ze 'onderweg' veel zijn verloren van hun kostbare goud, wierook en mirre. De herders vertonen wat afwijkende verfstreken hier en daar, omdat mijn zus dertig jaar geleden vond dat ze wel een fris likje verf konden gebruiken! Er is eigenlijk maar één beeldje dat nog ongehavend is, een beeldje waarvoor we juichten als we het vonden: het kindje Jezus.

Of het toeval is weet ik niet, maar ik weet wel dat dit kindje Jezus al meer dan honderd jaar heeft overleefd, veel verhuizingen heeft meegemaakt, met als laatste eindbestemming het kleine kapelletje in ons humanitair centrum in Albanië. In deze 21^{ste} eeuw, bijna 2012 jaren na de geboorte van Jezus, heeft ook het kerstverhaal overleefd. Wereldwijd viert men Kerstmis.

Het is nu een stuk rustiger in ons Humanitair centrum dan vorig jaar. Toen vierden we kerstmis met honderden slachtoffers van de enorme watersnoodramp. Het jaar is voorbij gevlogen en we hebben hard gewerkt om vele getroffen huizen van ouderen weer bewoonbaar te maken. We kregen daarbij hulp van: Max maakt Mogelijk. We hebben gelachen om het eeuwige optimisme van de Albanese ouderen, we hebben gehuild om de erbarmelijke omstandigheden waarin ze vaak verkeerden. Door goede medicatie hebben we levens gered.



Met sommige ouderen konden we onlangs de Eucharistie vieren onder leiding van Pater Nico Wesselingh o.s.b., die op bezoek was in Albanië.

Als we de ouderen ophalen is het altijd feest. Heel voorzichtig zie ik de oude Maria, met haar zere benen de kapel inlopen waar ze het kindje Jezus in haar handen neemt. Ze wiegt het zachtjes heen en weer. Wat een oervertrouwen heb ik het afgelopen jaar gezien bij deze oudere Albanese die alles kwijtraakten.

Vertrouwen dat het goed kwam, waar wij nog veel van kunnen leren.

Nu computersystemen zijn gekoppeld aan satellieten zwevend in de ruimte, om allerlei informatie door te geven over mensen, locaties, landen en routes, is het moeilijk voor te stellen dat eeuwen geleden mensen op weg gingen met alleen een hart vol vertrouwen. Een oervertrouwen dat ik nog steeds tegenkom bij de oudere generatie Albanese. Ondanks alle moderne middelen die de mens tegenwoordig ter beschikking staan, wekt het kerstverhaal een verlangen naar geborgenheid, naar overgave naar een gevoel van warmte maar bovenal van vertrouwen, in een verstandelijke wereld waarin : trouw, getrouw en vertrouwen aan lager wal zijn geraakt. De oude Maria legt het kindje Jezus terug in zijn kribbe, en ik besef dat, hoewel ook wij in ons leven in Albanië kwetsbaar zijn als een kind, het leven veilig is en goed, ook al

moet de lijmpot er soms bijkomen om ons hart te lijmen. Uiteindelijk, in de diepste grond, zijn wij in het leven geborgen bij die Ene God, die alleen maar vraagt om ons vertrouwen in Hem.

Zalig Kerstmis!

Helene Wesselingh. www.doeietsgoeds.nl

Ingezonden door Nelly Klijn-de Jong

Familieberichten



Gedoopt

Wij feliciteren de ouders met de geboorte en doop van:

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Nathalia | ouders: van Drongelen - Paval |
| Yip | ouders: Jansen –van den Hout |
| Fay | ouders: Kemmeren |
| Meis | ouders: Donders |
| Sjoerd | ouders: Spieringhs |
| Job | ouders: Couwenberg |
| Noud | ouders: Baast |
| Kindje | ouders: Slaats |
| Victor | ouders: van Merode |
| Xander en Milan | ouders: Snoeren |
| Tes | ouders: Van Suntenmaartensdijk |

Overledenen

Wij gedenken onze overledenen:

| | | |
|----------|-------------------------|--------------|
| 24-09-13 | Piet Akkermans | oud. 84 jaar |
| 16-10-13 | Olav Dierckxsens | oud 64 jaar |
| 25-10-13 | Riet Sprangers-van Loon | oud 90 jaar |
| 23-10-13 | Toon Pijnenburg | oud 78 jaar |
| 09-11-13 | Jo Damen | oud 74 jaar |
| 10-11-13 | Anny Kivit Montée | oud 76 jaar |
| 14-11-13 | Gerard Damen | oud 86 jaar |
| 19-11-13 | Cor van Heumen Damen | oud 90 jaar |
| 20-11-13 | Jet Klerx Bergmans | oud 84 jaar |

Mogelijk belastingvoordeel voor onze vrijwilligers via standaard vrijwilligersverklaring

Aangezien onze parochie deel uitmaakt van de Nederlandse Kerkprovincie zijn wij door de fiscus aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan ANBI zijn fiscaal aftrekbaar.

Verricht vrijwilligerswerk, waarvoor geen geldelijke vergoeding is betaald, wordt ook als een gift aan de instelling beschouwd.

In februari 2013 heeft het bestuur het besluit genomen om de standaard vrijwilligersverklaring wederom van toepassing te verklaren.

Deze verklaring houdt het volgende in:

a. Aan de vrijwilliger wordt een vergoeding toegekend van maximaal € 4,50 per uur voor de uren, maximaal 333 uur op jaarbasis, die hij als vrijwilliger gemaakt heeft voor de parochie. Voor personen jonger dan 23 jaar wordt een lager uurtarief gehanteerd.

b. Deze vergoeding wordt niet uitbetaald aan de vrijwilliger, doch wordt door de vrijwilliger in de vorm van een gift teruggeschonken aan de parochie, waardoor de vrijwilliger een fiscaal voordeel kan genieten.

c. De vergoeding is vastgesteld volgens de normen van de belastingdienst met een maximum van € 1.500,- en hoeft niet als inkomen opgegeven te worden bij uw belastingaangifte. De hoogte van het bedrag, dat de vrijwilliger als gift aan de parochie heeft gegeven, is wel aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting conform de daarvoor geldende berekeningsmethode.

d. Zowel de toe te kennen vergoedingen als de giften worden jaarlijks in de boekhouding van de parochie verwerkt.

e. De werkingsduur van deze regeling is een jaar. Na afloop daarvan vindt evaluatie plaats. Op basis daarvan wordt een besluit genomen over continuering met telkens een jaar.

f. De door de vrijwilliger gewerkte uren worden aan de parochie opgegeven d.m.v. een declaratieformulier. Dit formulier is vanaf vrijdag 3 januari 2014 verkrijgbaar op het parochiesecretariaat, dat elke werkdag geopend is van 09.30 tot 11.30 uur.

g. Het ingevulde formulier dient uiterlijk 31 januari 2014 op het secretariaat ingeleverd te worden in een gesloten envelop ter attentie van de vicevoorzitter van de parochie de heer J. Roestenberg met op de envelop de vermelding "declaratie 2013". Declaraties na die datum ontvangen, worden niet meer in behandeling genomen!

Zo spoedig mogelijk na 31 januari 2014 ontvangt de vrijwilliger, die het formulier op tijd ingeleverd heeft, de standaard vrijwilligersverklaring, waarin vermeld staat de hoogte van de belastingvrije vrijwilligersvergoeding en een brief waarin de aan de parochie geschonken gift is vermeld.

Het bestuur is belast met de uitvoering van deze regeling. De desbetreffende besluiten worden ondertekend door voorzitter en secretaris.

Het Bestuur.



Bezoek aan de Hervormde Kerk in Sprang

Voor het jaarlijkse uitstapje, dat niet elk jaar plaatsvindt, had de Bezoekgroep gekozen voor de Hervormde Kerk in Sprang. Afgesproken was op donderdagmiddag 14 november om 15.00 uur. Partners mochten mee, zodat we met zijn zeventien waren. Het regende pijpenstelen, maar het leed was gauw geleden, want binnen werden we heel hartelijk ontvangen door de heer Teun Vos, die de rondleiding verzorgde, en door een meneer die later een vakkundig organist bleek te zijn.

Wat bij binnenkomst meteen opviel, waren de hoge kerkbanken en het feit dat er geen middenpad was. Vroeger was er wel een middenpad, maar omdat er gebrek aan zitplaatsen ontstond, werd besloten om de banken over de hele breedte van de kerk te rangschikken.

Geschiedenis

Wie van geschiedenis houdt, komt in de oude kerk van Sprang flink aan zijn trekken, zeker als het zo enthousiast verteld wordt als in ons geval. Het is begonnen met een kapel die al in 1325 bestond. Door een zestal uitbreidingen werd de kerk steeds groter, tot hij eind 16^e eeuw zijn huidige omvang bereikte. Het was uiteraard een katholieke kerk en er is een verslag bewaard van het bezoek dat bisschop Metsius van 's-Hertogenbosch in 1571 aan de parochie van Sprang bracht. Rond 1600 ging de kerk over in protestantse handen en in 1610 werd de eerste dominee benoemd. Het hele priesterkoor werd dichtgetimmerd, daar kwam een preekstoel voor te staan, en de muren werden wit gekalkt.



Bij een restauratie in 1956 kwam een deel van de oorspronkelijke muurschilderingen weer te voorschijn. Dat gaf aanvankelijk problemen, want protestanten kennen geen beelden of afbeeldingen in de kerk. Maar toen ze kunsthistorische waarde bleken te hebben, kon men zich ermee verenigen. We hebben uitvoerig uitleg gehad over de afbeelding van Christus op de koude steen, omringd door passiewerktuigen (hamer, spijkers, nijptang, speer en spons e.d.). Dat was in de Middeleeuwen een geliefd thema en men plaatste er van alles bij wat met het lijdensverhaal te maken had. Zo stond de haan van Petrus boven op het kruis. En het opvallende was dat deze haan drie poten had, verwijzend naar de drievoudige verloochening van Christus door Petrus.

Avondmaaltafel

Vóór in de kerk stond een grote avondmaaltafel, waarin allerlei symbolen waren uitgesneden die met het Avondmaal te maken hadden. Deze was nog niet zo lang geleden door een vrijwilliger gemaakt, evenals de vele mooi bewerkte stoelen erom heen, die met geitenleer waren bekleed. Er werd uitgebreid gevraagd en verteld over de avondmaalsviering die in protestantse kerken slechts een paar keer per jaar wordt gehouden. Terwijl in katholieke Missen bijna iedereen ter communie gaat, nemen in protestantse kerken slechts een bescheiden aantal gemeenteleden deel aan het avondmaal, gezeten rond de avondmaaltafel. Niet zelden voelt men zich daartoe niet waardig, want zondig.

Gesprek met de dominee

Nadat we het orgel bekeken hadden en hadden genoten van mooie orgelklanken, werden we rond half vijf door de dominee heel hartelijk ontvangen met koffie/thee en wat lekkers. We hadden tot ongeveer 17.15 uur de tijd, maar het was te kort om alle vragen te beantwoorden. Die vragen gingen over de vele afscheidingen binnen het protestantisme, het verschil tussen protestanten en katholieken (o.a. Maria en de paus), de plaats van de dominee (vergeleken met een pastoor of priester), het decentrale karakter van de protestantse kerk (versus het centralistische karakter van de katholieke kerk), het contact met de scholen (dat protestanten zeer zeker hebben), de zangcultuur, de identiteit van de hervormde gemeente in Sprang (rechts van het midden) en de grote betrokkenheid van de gemeenteleden. Met 1200 leden is deze kerkelijke gemeente in staat om een dominee en een 0,8 pastoraal werker te betalen. De gemiddelde jaarlijkse kerkbijdrage in Sprang is dan ook € 500,-- per huishouden; daar steekt

de gemiddelde bijdrage van een huishouden in ons bisdom wel heel schril bij af: € 30,--.
Wat zouden veel problemen in onze kerk verdwijnen, als de betrokkenheid even groot zou zijn!

Eten in De Vuurhaard

De kennismaking met de hervormde gemeente in Sprang had ons allen zeer verrast: enthousiast, open, informatief, kundig en hartelijk. En zij van hun kant waren getroffen door onze belangstelling. Het smaakte naar meer, maar we moesten verder, want om 18.00 uur hadden we afgesproken bij de fraters in Udenhout om daar in De Vuurhaard te eten. Eén keer per week wordt daar een maaltijd geserveerd door buitenlandse vluchtelingen. Het menu is dan samengesteld met gerechten vanuit de landen waar die vluchtelingen afkomstig zijn. We genoten van het eten en elkaars gezelschap. Onder de maaltijd werd afscheid genomen van twee leden: van Ria Hamers, vanwege haar leeftijd, en van Nel Klijsen. Ria Hamers is heel lang lid geweest van de Bezoekgroep en heeft veel ouderen en zieken bezocht. In vroegere jaren, toen er nog geen afwasmachine bestond en de leden aan het eind van de Zieken-te-gastdag alles zelf moesten afwassen, zorgde Ria altijd voor de handdoeken en keukendoekjes. Nel Klijsen is gestopt omdat zij koster is geworden. Beide dames werden hartelijk bedankt voor hun inzet en kregen een attentie.

We hebben genoten van een mooi uitstapje. Het was voor mij tevens de laatste keer dat we als groep samen waren. Ik wens de Bezoekgroep alle goeds toe voor de toekomst en hoop dat ze dit werk nog lang kunnen doen, want “zieken bezoeken” is een van de werken van barmhartigheid waar een parochie voor staat.

Theo Schepens, pastoraal werker

Kopij

In verbnd met het aanleveren van kopij voor Alle Kanten Op volgen hieronder de volgende data, waarop het blad in 2014 uit gaat komen:

Maandag 10 februari 2014
Maandag 7 april 2014 (paasnummer)

De kopij voor Alle Kanten Op dient uiterlijk **een week vóór** de datum van uitkomen te worden aangeleverd.

Dit kan per e-mail naar [secretariaat @ parochiewillibrord.nl](mailto:secretariaat@parochiewillibrord.nl) (de spatie voor en achter de @ weghalen).

Als u het artikel niet zelf kunt uittypen, kan dit ook in een enveloppe op het AKO-redactie-secretariaat:

Mgr. Völkerstraat 11, tel. 273816

Een goede vriend op vakantie bracht het voor me mee.

SLOW ME DOWN, LORD

*Gebed op promotiefolder van de
St. Mary's Cathedral
Killarney (Ierland)*

Schenk mij rust, Heer. Maak me kalm.
Laat mijn hart langzamer slaan.
Laat het stiller worden in mijn hoofd.

Geef me midden in de verwarring van deze dag,
de kalmte van de eeuwenoude heuvels.
Breek de spanning in mijn spieren en zenuwen
met de zachte muziek van het zingende water.
Help me om opnieuw de magische kracht
van een verkwikkende slaap te ervaren.

Leer me de kunst van het rust nemen,
van het loskomen van de haast van alledag,
door in alle rust van een bloem te genieten,
door lekker bij te praten met een vriend,
door de hond te aaien, door een paar
opwekkende regels uit een goed boek te lezen.

Herinner me iedere dag
aan de fabel van de haas en de schildpad,
dat de wedstrijd niet altijd wordt gewonnen
door de snelste,
dat er meer is dan de race tegen de klok.

Leer me weer op te kijken
in de takkenkroon van een reusachtige eik,
leer me zo beseffen dat hij groot en sterk
is geworden door langzaam maar zeker
te groeien.

Geef me rust, Heer. Maak me kalm
en inspireer me
om mijn wortels te laten hechten
in de voedingsbodem van mijn geloof,
dat ik zo mag groeien naar
de sterren van mijn eindbestemming.

(vertaald door: Albert Megens)



Het kerkelijk getijdengebed

Sinds twee jaar bestaat in onze parochie een Getijdengebedsgroep. Dat is een groep mensen die elke maandagmorgen om 8.30 uur bijeen komt in het Stiltecentrum van de St. Jan voor het bidden van het kerkelijk morgengebed. Dat duurt zo'n 20 minuten. Men komt heel trouw; er moet echt een dringende reden zijn (vakantie, ziekte), wil iemand afwezig zijn en meestal weten we dat dan ook. Dat is een goed teken, want daaruit blijkt dat dit gezamenlijk bidden in een zekere behoefte voorziet. Het duidt er ook op, dat men zich verantwoordelijk voelt ten opzichte van elkaar om samen dit bidden mogelijk te maken en vol te houden.

Het getijdengebed

Het getijdengebed is het gebed dat op bepaalde momenten (tijden/getijden) door de dag heen gebeden wordt. Het wordt wel 'het gebed van de Kerk' genoemd. Abdijen kennen liefst zeven van die momenten; daar zijn ze dan juist ook voor bedoeld: het zijn plekken van gebed. Het bidden van het getijdengebed is hun 'core business', zou je kunnen zeggen. Voor gewone gelovigen is dat te veel gevraagd.

Toch bestaat er ook onder sommige gewone gelovigen (leken) de behoefte om zich aan te sluiten bij dat getijdengebed van de Kerk. Daarom is een paar jaar geleden een 'Klein Getijdenboek' uitgegeven, met daarin drie gebedsmomenten door de dag heen: het kerkelijk morgen- en avondgebed en het gebed voor overdag.

Psalmen

Het belangrijkste deel van het getijdengebed bestaat uit het bidden van psalmen, telkens drie psalmen. Het Boek der Psalmen is het gebedsboek bij uitstek van de Bijbel en het behoort tot het Oude Testament. Het zijn dus heel oude gebeden. Zijn het daardoor geen ouderwetse gebeden? Juist niet, want uit het feit dat ze tot op heden worden gebeden, mag worden afgeleid dat ze de tand des tijds hebben weten te doorstaan.

Waarom gekozen voor het getijdengebed?

Er bestaan in de Kerk verschillende vormen van (gezamenlijk) gebed: eucharistieviering, het Lof, bidden van de rozenkrans of de kruisweg, aanbidding, een boeteviering. Dat in het Stiltecentrum wekelijks het kerkelijk morgengebed wordt gebeden, is min of meer toevallig. Dat komt door de initiatiefnemer, de heer H. Friederichs. Tijdens zijn jaarlijkse vakantie in een augustijnenklooster in Frankrijk, waar zijn broer verbleef, maakte hij kennis met het getijdengebed en dan vooral het morgengebed. Hij raakte daar vertrouwd mee. En toen dat klooster wegens ouderdom van de monniken werd opgeheven, ging hij dat missen. Dat was voor hem de concrete aanleiding om in Kaatsheuvel bij verschillende mensen te polsen of ze geïnteresseerd waren om met een zekere regelmaat samen te komen voor een getijdengebed. Hij vond zes mensen die in principe bereid waren. Dat er nu dus een Getijdengebedsgroep is, is het gevolg van een initiatief van een parochiaan, niet van pastores. Het is m.a.w. van anderen af tot stand gekomen en dat is een goede zaak.

Concrete afspraken

Het heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat men wekelijks samenkomt, elke maandagmorgen om 8.30 uur. Het hele jaar door, ook tijdens vakantieperiodes, met uitzondering van Tweede Kerstdag, Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag; dan heeft de H. Mis voorrang. Er is gekozen voor de morgen, op een vroeg tijdstip, zodat de dag niet gebroken wordt. Er werd gekozen voor de maandag, om daarmee aan te geven dat men de (werk)week met God wil beginnen. Toen de groep startte, was het Stiltecentrum wegens de restauratie van de kerk niet open. Men is toen uitgeweken naar 'de huiskamer' in het Parochieel Centrum. Deze zomer is de groep voor het eerst in het Stiltecentrum bijeen gekomen, maar het is niet uitgesloten dat men in de wintermaanden weer naar het Parochieel Centrum zal uitwijken.

Aanvankelijk begon de groep met een 'experimentele periode': een periode die gekenmerkt werd door een zekere geslotenheid, maar die bedoeld was om het gezamenlijk bidden van de getijden te oefenen en te leren kennen. Want het gezamenlijk bidden van de psalmen verloopt

op een bepaald ritme en dat moet je je al doende eigen maken. Na die oefenperiode, die een paar maanden duurde, heeft de groep zich naar buiten toe gepresenteerd en bekend gemaakt dat iedereen welkom is om mee te doen. Daarom ook de voorkeur voor het Stiltecentrum: dat is voor iedereen gemakkelijk toegankelijk.

Om beurten is men voorbidder, maar iemand die dat liever niet wil, hoeft dat niet te doen. Afgesproken is om de hymne te zingen, dan gaan we ook staan (dat zingt gemakkelijker), maar voor de rest blijft men zitten. Er is ook afgesproken om in stilte te komen en te gaan. Dat bevordert de sereniteit van de sfeer. Er wordt dus na afloop geen koffie gedronken. Dat is een keuze; andere groepen doen dat wél. Er is ook afgesproken om niet op het laatste nippertje te komen, zodat er al een zekere rust heerst als men begint.

Welkom

Moet je elke keer komen? Het staat eenieder vrij om een keer mee te komen doen. Er is absoluut geen verplichting. Maar zoals gezegd, de vaste leden komen heel trouw. Zij vormen als het ware de basis waarop anderen kunnen aansluiten. Het is mijn vaste overtuiging dat als de leden heel onregelmatig zouden komen, de groep allang niet meer had bestaan. Juist omdat die vaste basis er is, kunnen anderen gemakkelijk aansluiten. Dat gebeurt af en toe ook. Maar het vraagt doorzettingsvermogen om te volharden. En in het begin zeker ook geduld om te wennen aan deze manier van bidden, want het is voor de meeste katholieken toch een onbekende vorm van gebed. Maar wie de smaak eenmaal te pakken heeft, zal met de psalmist kunnen meebidden: 'Bij U, Heer, ontspringt de bron die leven geeft. Gij voedt ons met het beste uit uw huis' (Ps. 36). U bent van harte welkom om die ervaring op te doen.

Theo Schepens, pastoraal werker



Tarieven kerkelijke diensten en begraafplaatsen

2014

| | |
|---|--------|
| Misstipendia | 10,00 |
| Huwelijksviering | 360,00 |
| Huwelijksviering elders | 200,00 |
| Jubileumviering | 290,00 |
| Viering statiedag | 90,00 |
| Eerste Communie | 52,50 |
| Vormsel | 52,50 |
| Doopviering (inclusief voorbereiding) | 52,50 |
| Doopviering (van buiten de parochie) | 80,00 |
| Uitvaartdienst (incl absoute en avondwake) | 450,00 |
| Uitvaartdienst elders waarbij pastoor voorgaat | 250,00 |
| Uitvaartdienst (incl absoute en avondwake) voor kinderen tot en met 12 jaar | 225,00 |

| | |
|--|----------|
| Ter aarde bestelling elders (waarbij pastoor Luijckx voorgaat) | 100,00 |
| Kerkbijdrage (jaarbedrag minimaal) | 65,00 |
| Misboekje | 0,20 |
| Collecte (indien mogelijk minimaal) | 1,00 |
| | |
| Begraafplaatsen Erasstraat, Hoofdstraat en Wilhelminaplein | |
| Delven en dichten van een graf | 360,00 |
| Delven en dichten van een kindergraf | 180,00 |
| Delven urnengraf begraafplaats Hoofdstraat | 180,00 |
| | |
| Grafrechten Erasstraat, Hoofdstraat en Wilhelminaplein | |
| Grafrechten voor 20 jaar incl. onderhoudsbijdrage begraafplaats | 1.500,00 |
| Verlenging grafrechten van 10 jaar na verloop van de eerste 20 jaar | 750,00 |
| Grafrechten van kindergraf voor 20 jaar incl. onderhoudsbijdrage begraafplaats | 750,00 |
| Verlenging grafrechten van kindergraf van 10 jaar na verloop van de eerste 20 jaar | 375,00 |
| | |
| Columbarium/urnenwand begraafplaats Erasstraat | |
| Grafrechten in columbarium voor 20 jaar | 1.500,00 |
| Verlenging grafrechten in columbarium van 10 jaar na verloop van de eerste 20 jaar | 750,00 |
| | |
| Urnenveld begraafplaats Hoofdstraat | |
| Grafrechten op urnenveld voor 20 jaar | 1.500,00 |
| Verlenging grafrechten op urnenveld van 10 jaar na verloop van de eerste 20 jaar | 750,00 |
| | |
| Urnenwand begraafplaats Wilhelminaplein | |
| Grafrechten in urnenwand voor 20 jaar | 1.500,00 |
| Verlenging grafrechten in urnenwand van 10 jaar na verloop van de eerste 20 jaar | 750,00 |
| | |

Nieuwjaarswens

De stille dagen komen er aan
 Tijd om even stil te staan
 Overdenken en bezinnen
 Afsluiten en opnieuw beginnen
 Wat te doen met wensen of dromen
 Dingen die jou zijn overkomen
 Laat ze zijn en laat ze achter
 De ergste worden zachter
 De mooiste krijgen een plaats in je hart
 Maak ieder jaar een nieuwe start
 Begin weer aan je oude of nieuwe dromen
 Laat het leven maar op je afkomen
 Heb lief, bewonder en geniet
 Meer dan dit leven heb je niet.

*Gezegend, en voorspoedig 2014
 van Joop Stokman*